

hoe we oud zouden worden
hoe we zouden reizen
de lucht vullend met liefhebbende stemmen
hoe we onbeholpen zouden dansen
hoe we woorden zouden vinden als
handen die aftasten, in elkaar haken
hoe we onze voeten zouden warmen
tussen lakens met lucht tussen de ruggen
hoe we zouden lachen om een sleetse grap
hoe we elkaar een oude kus zouden geven
voorzichtig om nooit te breken

Marieke van Leeuwen 2003