

herinneringsboom

deze boom groeit

spreidt zijn takken

bladfluisert door de wind

laat weten dat

leven te danken is

aan wortels, aan water

aarde, lucht en licht

laat weten dat lente

anders kleurt dan herfst

dat eeuwen verschillen en

tijden zwaar of lichter

kunnen zijn en dat

de dood daardoor

te vroeg kan komen

laat weten dat zij die

een graf moesten delen

met anderen, vreemden

of nooit een graf kregen

die begaan waren met

het geheel van de stad

een plaats verdienen

laat weten dat

in deze oude tuin

die plaats bestaat

voor allen die hun naam

aan de aarde gaven waar
verder alles zwijgen is
als elk begin

deze tempelboom
troost door hen te eren
midden in de driehoek;
symbool van water en vuur
van vrouw, van man

een tuin, een plaats
een notenboom
ter nagedachtenis

Marieke van Leeuwen

2015