



SCHATTEN
VAN VER
VÓÓR DE
KLASSIEKE
OUDHEID

BEZOEKADRES

Museumstraat 40
3311 XP Dordrecht
+31 (0)78 770 8708

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag tot en met zondag
11.00 – 17.00 uur
Ook op tweede kerstdag en
tweede paasdag geopend.

Restaurant Art & Dining

Dinsdag tot en met zondag
10.00 – 21.00 uur

TOEGANGSPRIJZEN

€ 12,00 Volwassenen
€ 5,00 13-18 jaar
gratis < 13 jaar
€ 6,00 CJP | cultuurkaart | studenten vanaf 19 jaar
€ 11,00 Groepen (vanaf 10 personen p.p.)
gratis Museumkaart/Rembrandtkaart (beide bij ons te koop) |
VDM | ICOM
€ 15,00 Combi-dagkaart Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland &
Huis Van Gijn
€ 17,50 Combi-tweedagenkaart Dordrechts Museum, Het Hof van
Nederland & Huis Van Gijn

Het oudste GOUD van de wereld – Schatten uit Varna

28 oktober 2016 t/m 28 april 2017



BEREIKBAARHEID

Openbaar Vervoer Het Dordrechts Museum is vanaf het NS station Dordrecht in een wandeling van een kwartier te bereiken.

Auto Betaald parkeren kan in P1 parking Drievriendenhof / Dordrecht Centre (Korte Kolfstraat 235). Het museum bevindt zich op 2 minuten (200 meter) loopafstand.

WWW.DORDRECHTSMUSEUM.NL



VORMGEVING: Janifijn Ontwerp bno



HET OUDSTE GOUD VAN DE WERELD

*Schatten
uit Varna*

DORDRECHTS MUSEUM

28 OKTOBER 2016 T/M 28 APRIL 2017

Aurum. Goud. Deze 'koning der metalen' is al op aarde aanwezig sinds het ontstaan van de planeet. In het vijfde millennium vóór Christus ontdekten lokale stammen rond het Bulgaarse Varna als eerste in de wereld hoe ze goud en koper konden winnen uit erts. Het Dordrechts Museum toont een bijzondere selectie gouden sieraden en gebruiksvoorwerpen van deze oude cultuur. Schatten van ver vóór de Klassieke Oudheid.



De voorwerpen zijn gevonden in de jaren '70 van de vorige eeuw, toen bij de aanleg van een industrieterrein in de omgeving van Varna een groot grafveld werd gevonden. Veel van de ruim 300 graven bevatten bijgiften, zoals fraai gedecoreerd aardewerk en afgodsbeeldjes in de vorm van mensen en dieren. Maar het meest opzienbarend waren de gouden grafgiften: ze behoren tot de oudst bekende gouden sieraden ter wereld. Laat u meevoeren door de verhalen van Varna en verbaas u over het vakmanschap van duizenden jaren voor Christus.

GRAF 43 In Dordrecht is, naast afzonderlijke voorwerpen, ook het beroemde 'Graf 43' (afb. voorzijde) te zien, precies zoals het tijdens de opgraving werd aangetroffen. Het is het graf van een man met status, mogelijk de leider van de gemeenschap. Hij kreeg een overdaad aan bijgiften mee: een zware gouden ketting, gouden armbanden, een tiental gouden ringen, een gouden peniskoker, een scepter voorzien van gouden hulzen en ringen. Deze unieke, spectaculaire vondst is een van de hoogtepunten van de tentoonstelling.

VOOR HET
EERST TE
ZIEN IN
NEDERLAND



ONSTERFELIJK GOUD De rijke vondsten vormen het bewijs van een hoog ontwikkelde cultuur. Wie waren de vroege bewoners van het gebied rond Varna? Schriftelijke bronnen zijn er niet, het schrift was nog niet uitgevonden. Wel is bekend dat ze aan de oever van het Varna-meer woonden totdat, aan het eind van het vijfde millennium, het waterpeil steeg en hun huizen onderliepen. De huizen liggen nu op de bodem van het meer. Maar hun bewoners hebben zich onsterfelijk gemaakt door hun goud, dat duizenden jaren in de bodem bewaard bleef en nog steeds getuigt van hun kennis en kunde, meer dan 6500 jaar geleden.



INTERNATIONALE SAMENWERKING

Dit jaar bestaat de stedenband tussen Dordrecht en Varna, de grootste havenstad van Bulgarije, vijftien jaar. Eén van de onderdelen van dit jubileum is een tentoonstellingsuitwisseling: het Dordrechts Museum toont *Het oudste GOUD van de wereld* uit Varna en het Archeologisch Museum in Varna presenteert van 11 november 2016 t/m 23 april 2017 middeleeuwse vondsten uit Dordtse opgravingen, onder de titel *De Gouden Eeuw van Dordrecht, 1350-1450*. Bij beide tentoonstellingen verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus.

