

Beeldessay Dordrecht-West

Foto's: Arij den der Stelt en Conny van Nes

Crabbehof



Klokkentoren Verrezen Christuskkerk
Crabbehof



Buiten spelen in de regen bij de
Don Boscoschool



Oud en Nieuw
Crabbehof



De accordeonist



Snel naar huis



Winkelcentrum Crabbehof



Lommerrijk Crabbehof



Rond Kasteeltje Crabbehof

Wielwijk



Zilvervloot vanaf Admiraalsplein



Feest



Admiraalsplein



Voetballen langs de A16



Kerkbezoek



Entree Wielwijk



Wonen in de Van Speykstraat

Zondagochtend, Wielwijk

De nevel hield de geuren bij de grond.
Uit open kerkdeur kwam een walm
van wierook. Geheim sloop
rond het ziekenhuis de ether.
Bij het bejaardenhuis hing
een belofte in de lucht
van zevenhonderd karbonaden.
Jongere geuren waren niet voorradig.
Het park lag uitgebloeid.
De Opels der gelovigen waren
gestald. De roekelozer wagens
van 't volk dat straks
ter voetbal trekken zou
stonden nog roerloos in de kou.
De vogels wachtten op de zon.
Tot dan: kyrie eleison.

Jan Eijkelboom

Uit: De Dordtse Gedichten 'Dijl's Uitgeverij Dordrecht 1989.