

Achter de gevel van Vriesestraat 130 Distilleerderij Rutte

Conny van Nes



De koperen distilleerketel 'De Vulkaan'



Waar het allemaal omdraait...



Prenten van Otto Dicke



De tincturen



Gevelsteen distilleerderij

'Zoals John Rutte is en komt er geen tweede.' Bertus Maas spreekt met overtuiging en vanuit het hart. In december maakt Bertus 45 jaar deel uit van de 'Ruttefamilie'. Hij is het gezicht in de winkel. 'John bracht toen hij de zaak overnam, als vijfde generatie Rutte, vooral een enorme creativiteit in. Alle bijzondere eau de vies die het merk Rutte (inter-)nationaal op de kaart zetten heeft hij bedacht. Elke keer kwam hij weer met nieuwe recepten op basis van bijzondere ingrediënten, met misschien wel als hoogtepunt de verse elzenprop. John, die zichzelf vooral als ambachtsman zag, haalde als één van de weinige Nederlanders, zijn meestertitel als distilleerder in Keulen. Zijn smaakgeheugen was fenomenaal en waarschijnlijk droomde hij zelfs nieuwe smaken.'

Aquilon Rutte, één van de zes kinderen van John, weet het nog goed. Dag en avond werd er gewerkt. Ook de kinderen droegen hun steentje bij met voorraden verslepen en bottelen. Aquilon dankt zijn bijzondere voornaam aan de goede band die John opbouwde met zijn Spaanse klanten. Zij vulden op zaterdag de winkel om Spaanse wijn en olijven te kopen en bleven gezellig hangen om met John 'La Barba', die inmiddels vloeiend Spaans sprak, in hun eigen taal te praten over goede wijn en lekker eten.

Andere illustere gasten, want het woord klanten schiet tekort, waren bekende Dordtse kunstenaars als Otto Dicke, Cees

Buddingh' en Lou ten Bosch. Op zaterdagmiddag rond zes uur verzamelden ze zich in de ruimte achter de winkel om te genieten van een slok fluweelzachte Rutte, een sigaretje en een goed gesprek. Otto tekende altijd en veel toevallig rondslingerende papertjes voorzag hij van een humoristische prent.

Het gezin van John woonde vroeger boven de winkel, vandaar dat aan een grote betrokkenheid voor alle Ruttetelgen niet viel te ontkomen. Geen van de kinderen stroomde echter het distilleerdersbloed door de aderen. Ze kozen wel creatieve andere beroepen, zoals goud- en zilversmid.

In 1992 nam Erik Herter de zaak over. Hij leerde het vak van John zelf en is, alhoewel geen directeur meer, nog steeds de eigenaar. Hij richtte zich vooral op de promotie van het product Rutte.

Het bedrijf bloeit als nooit tevoren, helaas leeft de uitvinder niet meer.

In 1872 vestigde Simon Rutte de ambachtelijke distilleerderij annex slijterij RUTTE in de Vriesestraat. Rond 1904 gaf Simon opdracht voor het plaatsen van de huidige Art Nouveaupui. Het winkelinterieur met mooi houtsnijwerk is in 1964 aangebracht door de Dordtse meubelmaker en antiquair Bert Stoop, een goede vriend van John Rutte. John overleed in 2003.

Op afspraak is het mogelijk rondleidingen of workshops leuke maken te volgen. Telefoonnummer 078-6134467.



Bertus en Aquilon in de winkel



Houtsnijwerk van Bert Stoop