

In Holland staat een Huis...

Deborah Paalman

Op 29 januari 2011 is het zover:
vanaf dan is de tentoonstelling
Riddersporen. Herinneringen aan
het Huis te Merwede, te zien in Het
Hof. Maar waar gaat het over?
Want het Huis te Merwede is toch
anno 2010 een ruine buiten de
stad?

Al in de 17de en 18de eeuw sprak de ruine
enorm tot de verbeelding van schilders. Het
lag ook heel idyllisch, aan de rivier de
Merwede. Dab leefde zo in de pole sewu.

Dagessmensen trokken naar de ruine toe om
er te wandelen, waarbij ze via het klaphekje
achter de ruine de dijk langs polders met
grazende koeien konden volgen. Kinderen
konden er verstoppertje spelen en met hun
ouders picknicken. Ook was het voor jongeren
een mooie plek om te zwemmen, want het
strandje bij de ruine lag direct aan de rivier.
De ruine bleef tot begin 20ste eeuw bestaan
als 'recreatieoord' voor de Dordtenaren.
In 1903 kon je zelfs 'waterochtjes' hier
naartoe maken met de veerdienst Hop Smit.

Over dit romantische bestaan viel echter een
schaduw niet de komst van de elektriciteits-
centrale in de jaren '50 van de vorige eeuw.
Die werkte vlak naast de ruine en van de
weilandjes niet grazen koeien bleef niets
over. Ook het omliggende gebied industrialiseerde
in rap tempo. Wie de ruine nu
bezoekt moet moeite doen om de charme
van de plek nog te zien, komende langs
gevangenis De Dordtse Poorten', een rij
gespardeerde vrachtwagens en een insteek-
haven voor chemischevrachtwagens.
Maar daarachter ligt nog altijd, verscholen
in het groen, dat eens roemruche



Huis te Merwede, winter 2009 (foto: P. Bos/Zout Design)



8 DIEP #16 / 2010

Huis te Merwede

ooit was 't een burcht voor Hoeken in de clinch
met Kabeljauwen uit de stad, een hoektoren
is al wat er van rest: de hoeksteen
van een middeleeuwse samenleving

de lijnen van het fundament zijn aangebracht
maar voor de rest wordt het gebouw
in 't hoofd van de beschouwer
telkens opnieuw weer opgetrokken uit het spel
waarmee je luchtkastelen bouwt

Pieter Breman

Huis te Merwede, waaraan zoveel
Dordtseaten goede jeugdherinneringen
bewaren.

Riddersporen in bronnen

Ooit was die ruine een huis dat er ontweerde
uitzij als kasteel Loestenstein. Er woonden
vooraanstaande mannen, ridders, die

Ingeveen a. 8 cm breed; arm met weggelegd, gevuld en dorhond
hart (Collectie Erfgoedcentrum Dordrecht)

Dit conflict, een voorzetting van de Hoekse
en Kabeljauwe twisten die al ruim 50 jaar
duurden, leidde in 1418 tot het beleg van
Dordrecht. Dat pakte niet goed uit voor de
aanhangiers van Jacoba en het Huis te
Merwede, want het verhaal gaat dat een
meute woedende Dordtseaten (aanhangiers
van Jan VI van Batenburg) zich op het huis
stootte en dit te gronde richtte. In ieder geval
hebben opgebroken, maar de genade slag
kwam in 1421, toen de overstroming van
de St. Elisabethsvloed het huis isoleerde
en voorgoed onbewoonbaar maakte.

Riddersporen in archeologie

Die ruine aan de Merwede is het oudste
resten gebouw van Dordrecht. De



De huys van een kasteel
(Miniatuur uit de Bible
Historiale, 12e-13e eeuw)



Ridders (Miniatuur uit de Codex Manesse,
ca. 13e-14e eeuw)

1305-1340)

Zo zag het oude Huis te Merwede

er mogelijk uit (reconstructie:
P. Bos/Zout Design)

Bouwsporen

Christine Weijss



Wat bij een bezoekje aan de ruïne van het Huis te Merwede als eerste opvalt, is het ruitvormige patroon van groen verglaasde veldbrandstenen in de muur van de wootoren. Boven de 1125 graden smelt het porseuze oppervlak van de steen in de bakoven en in combinatie met zouten in de klei levert dit een groen 'glazuur' op. We weten niet of dit ruitpatroon in het muurwerk vooraf werd ontworpen, of ter plekke door de bouwmeester werd geïmproviseerd.



Ruitering pannekoeken
groen verglaasde stenen
(Foto: N. Klaus)

De gekantte vensterbanken zijn op de eerste verdieping van de wootoren.
Dekkant van het venster op de eerste verdieping van de wootoren (Foto: P. Baaij)

Wat bij een bezoekje aan de ruïne van het Huis te Merwede als eerste opvalt, is het ruitvormige patroon van groen verglaasde veldbrandstenen in de muur van de wootoren. Boven de 1125 graden smelt het porseuze oppervlak van de steen in de bakoven en in combinatie met zouten in de klei levert dit een groen 'glazuur' op. We weten niet of dit ruitpatroon in het muurwerk vooraf werd ontworpen, of ter plekke door de bouwmeester werd geïmproviseerd.

Maar niet alle bouwsporen zijn zo duidelijk te zien. Kijk bijvoorbeeld eens omhoog. Dan zien we dat de ramen aan de buitenkant er anders uitzen dan aan de binnenkant. Zo lijkt het onderste smalle venster in de gevel achter nog gaf en onbeschadigd. In de dagkant van het venster zijn nog vijf gaten op een rij te zien. Hier heeft vermoedelijk trailewerk gezeten. In de bovenste heft is een glasspanning zichtbaar. Hierin zat waarschijnlijk glas in lood. Tijdens de opegravingen zijn hiervan kleine stukjes teruggevonden.

Let ook eens op de kleine vierkante steentjes in de hoeken van de muren en vensters. Dit zijn klezoorties (kwart-bakstenen) die van de middeleeuwen tot de 17de eeuw speciaal als hokoplossingen werden gebruikt. Tijdens de tentoonstelling zal het volledige bouwhistorische rapport tegen kostprijs te verkrijgen zijn bij Het Hof.

van de Merwede; vanaf 29 januari tot en met
26 juni 2011 in Het Hof!

Met deze tentoonstelling verschijnt ook het boekje Riddersporen, in de treks Verhalen van Dordrecht. In dit boekje trakteert auteur Nicky Klaus de lezers op meer achtergrond-informatie.

Kom naar de tentoonstelling en schrijf letterlijk aan en 'dineer mee' met de heren

opdracht van toenemend directeur Van Buuren, van de Bouw- en Woningdienst van de gemeente Dordrecht. Als voorman in het veld werd met behulp van Visser aangenomen. Het onderzoek stond onder toezicht van een ambtenaar van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, Renaud, later professor in de kastrelenkunde.

De opgraving legde funderingen van torens en woonvertrekken blok en muurwerk van (be)heerders. Renaud kwam tot de conclusie dat er sprake was van twee huizen. Het eerste werd waarschijnlijk in het laatste kwart van de 13de eeuw gebouwd, maar dit door overstromingen verzaakte huis moest al kort voor het midden van de 14de eeuw worden vervangen. Het nieuwe huis werd groter en de zware woonstoorn (donjon), waarvan nu het restant nog overeind staat, werd gebouwd.

Ode aan het Huis

De tentoonstelling is een vervolg op de restauratie van dat ruine eerder dit jaar en de publieke wens om alles wat met het huis en de heren te maken heeft levendig te houden. Waarom? Omdat het voor veel Dordtaren, niet in de laatste plaats diegenen met de achternaam Van der(Merwede), te maken heeft met trots op Dordrecht en hun afkomst.

Erfgoedcentrum Drecht had tijdens de tentoonstelling ondermeer de gebruiksworpen zien die deze Dordtse voorvaderen meer dan 600 jaar gedragen in hun handen hadden. Het gaat om aardewerk, maar ook om delen van wapentuig en enkele zeer bijzondere vondsten, zoals een uit metaal gegoten insignebochte en één van Europa's oudste blokhutten. Ook zullen veel foto's, pentekeningen en tekeningen waarop de ruïne is afgebeeld worden getoond. En speciaal voor de tentoonstelling wordt een virtuele rondwandeling (filmanimatie) gemaakt. De bezoeker ziet een reconstructie van het (tweede) Huis te Merwede, zowel van buiten als (gedetailleerd) van binnen.



Linkerpagina:
Afbilding uit
Begin van de 20ste eeuw
(Collectie Erfgoedcentrum
Drecht)